

# Echo uit Afrika en andere werelddelen



91<sup>e</sup> JAARGANG • NUMMER 2  
maart - april 2024  
TWEEMAANDELIJKS

Echo uit Afrika en andere werelddelen is een tweemaandelijks missietijdschrift uitgegeven door de Missiezusters van St. Petrus Claver  
Bouillonstraat 4 – 6211 LH Maastricht

Telefoon: 043 – 3212158  
ING Bank: NL47 INGB 0001 0415 36

Abonnement € 10,-  
Steunabonnement € 15,-

E.mail: [info@stpetrusclaver.nl](mailto:info@stpetrusclaver.nl)  
Web-site: [stpetrusclaver.nl](http://stpetrusclaver.nl)

Voor België  
Postrekening: BE33 0000 9608 3146  
BIC: BPOTBEBIXXX

ANBI instelling

## Pauselijke gebed intenties

### April 2024:

*Voor de rol van vrouwen* Bidden wij dat de waardigheid en de waarde van vrouwen in elke cultuur erkend worden, en dat er een einde komt aan de discriminatie waaronder zij in verschillende delen van de wereld te lijden hebben.

### Mei 2024:

*Voor de vorming van religieuzen en seminaristen* Bidden wij dat religieuzen en seminaristen groeien in hun roeping door menselijke, pastorale, spirituele en gemeenschapsvorming, waardoor zij geloofwaardige getuigen van het Evangelie worden.



**Zuster Jolanta SSPC met een meisje in Kaapverdië.**

# Paaswens

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” **Mattheüs 28; 19-20.**



Beste missievrienden,

Groeien als volgeling van Jezus is niet gemakkelijk, maar een levenslang en levensbreed streven. We streven actief naar discipelschap, vooral door persoonlijke toewijding en zelfgave.

Er zijn verzoeken van de missionarissen voor verschillende noden.

En ook dankbetuigingen van de missionarissen aan u, lieve vrienden en weldoeners, voor de hulp die zij van ons hebben ontvangen door uw vrijgevigheid.

God heeft aan iedereen gaven en een eigen rol toevertrouwd. We zijn zo dankbaar voor de verscheidenheid aan gaven die God aan zijn mensen en zijn kerk heeft gegeven. We beschouwen het als een voorrecht om onze gaven en tijd te gebruiken voor de opbouw van Gods koninkrijk op verschillende manieren voor Gods eer en het heil van de zielen. Er is niets dat we zonder God kunnen doen!

Voor al onze lezers en weldoeners een

## Zalig Pasen

**Uw dankbare Missiezusters  
van St. Petrus Claver**

# Missionarissen danken



De schoolbussen worden ingezegend voor gebruik.

## Missionarissen danken

Titel project: 'Hoop op wielen': Vervoersfaciliteit voor schoolkinderen in Afzalpur.

Hierbij erkennen en waarderen wij uw donatie voor de transportfaciliteit voor schoolkinderen in Afzalpur. De fondsen die u hebt bijgedragen worden zeer gewaardeerd door de Provincie Zuid-India, Bangalore. Het is uw vrijgevigheid en geloof in onze missie die ons in staat stelt dit werk te doen, en we zijn zeer dankbaar voor uw hulp.

De Paters van het Heilig Kruis zijn de eerste congregatie die naar Afzalpur Taluka gekomen is, en we wilden basisonderwijs geven aan de kinderen uit de gemarginaliseerde samenleving en aan de armen. We wilden sloppenwijkkinderen een impuls geven om naar school te gaan. Aangezien deze kinderen geografisch geïsoleerd zijn in sloppenwijk-

ken of dorpen in het binnenland, was het bereiken van hen de enige manier om ze dichterbij de school te brengen. Daarom zijn we een school begonnen voor de kinderen uit de meest afgele-



# Missionarissen danken

gen dorpen en sloppenwijken.

We hebben bussen met 36 zitplaatsen aangeschaft om deze kinderen naar school te vervoeren, wat het probleem van de ouders/kinderen heeft opgelost. Het heeft voor veiligheid en bescherming gezorgd. Hierdoor hebben we veel kinderen kunnen toelaten tot onze school.

Bereikte doelen en doelstellingen:

1. In staat zijn om vervoersfaciliteiten te bieden speciaal voor meisjes en hen naar de school te brengen. Dankzij de vervoersfaciliteit voelen ze zich veilig in de bus en hoeven ze niet te voet te reizen.
2. De bus rijdt nu naar deze dorpen en sloppenwijken, ook al is de afstand groot, en de kinderen zijn in staat om de school op tijd te bereiken.
3. Deze kinderen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de schoolinfrastructuur, zoals toiletten voor meisjes en spelletjes.
4. We zijn in staat om meisjes en jongens uit arme delen van de samenleving te empoweren en te bevrijden uit de klauwen van armoede en uitbuiting.
5. We zijn blij dat we de vele kinderen uit afgelegen en achtergebleven plattelandsgebieden en sloppenwijken naar school kunnen laten gaan.
6. Hierdoor zijn we in staat om kinderarbeid en kindhuwelijken te voorkomen, te voorkomen dat meisjes worden lastiggevallen en vroegtijdig de school verlaten, en alle vormen van uitbuiting te bestrijden, om hen voor

te bereiden om het schoolsysteem binnen te gaan en tegelijkertijd hun leerniveau te verbeteren.

7. We zijn in staat om christelijke waarden en evangelieboodschappen te verspreiden door middel van onderwijs.

De door jullie aangeboden busfaciliteit heeft onze droom waargemaakt en het leven van onze kinderen aanzienlijk verbeterd. Hierdoor zijn we in staat om onze doelen en doelstellingen te bereiken en het leven van de kleintjes op te fleuren door middel van deze faciliteit.

**P. Lawrence D' Almeida, CSC**  
**MISSION PROCURATOR**  
**'The Fathers of Holy Cross',**  
**Bangalore, India.**



Medicijnenverdeling onder de ouderen van het Gisagara Tehuis, Rwanda.

# Missionarissen danken



De novicen van de Zusters Abizeramariya (= zusters die hopen op Maria ) in Rwanda.

Het is met grote vreugde dat ik u mijn groeten overbreng en die van de novicen, de Zusters Abizeramariya en de ouderen van het Gisagara Tehuis.

De congregatie dankt u voor uw financiële steun aan dit project voor de aanschaf van brevieren voor de novicen en de aanschaf van voedsel en medische zorg voor het tehuis in Gisagara. Deze hulp werd gewaardeerd door de begunstigden, de novicen en de ouderen.

Facturen, kwitanties en foto's zijn bijgevoegd, eveneens een tabel van ontvangsten en aankopen. Van uw

zusters in Bromley hebben wij ongeveer 4.500 euro ontvangen, die wij volledig besteed hebben voor de aanschaf van de getijdenboeken voor onze novicen en voedsel en medicijnen voor onze ouderen voor wie wij de zorg hebben. Lieve zusters, heel erg bedankt voor jullie dienst en solidariteit.

De Heer beware u en zegene u en alle mensen van goede wil die hebben bijgedragen aan het succes van dit project.

**Zuster Pélagie MUJAWAYEZU,  
Algemeen Overste, Butare, Rwanda.**



De aangeschafte levensmiddelen

# Kruis, dood en verrijzenis



## KRUIS, DOOD EN VERRIJZENIS

Normaal wil geen enkel mens enige vorm van lijden, noch fysisch, noch emotioneel, affectief of spiritueel. Het mysterie van de dood 'HET HIERNAMAALS' lijkt voor velen vreselijk angstaanjagend! Dit is echter niet het geval bij heiligen. Sint Paulus, bijvoorbeeld, die bewust was van het eeuwig leven, verlangde de dood om met de verrezen Christus verenigd te zijn. (cf. Phil 1, 20-26). Omwille van dezelfde ervaring van eeuwig leven en vereniging met Christus, de Bruidegom, verlangde de H. Teresa van Avila de dood. Zij sprak van de ervaring van de 'Vlucht van de Geest' in haar inwendig kasteel (cf. IC VI, 5). Omdat de ziel nu de rand van de hemel geraakt heeft, wordt alles van de wereld bitter. Omwille van deze waarheid, schreef zij in haar gedicht het volgende:

"Ik leef zonder leven in mijzelf,  
en zo hoop ik,  
ik sterf omdat ik niet sterf!"

Zij besluit:

"Al stervend wil ik Hem bereiken,  
Hem alleen, die ik zoek:  
Ik sterf omdat ik niet sterf!"

Het was deze liefde voor Jezus, die de heiligen en martelaren heldhaftig maakte en zij wensten zich te vereenzelvigen en één te worden met hun Goddelijke Bruidegom. Zo volgden zij het voorbeeld en de leer van St. Paulus, die zegt "sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want **het kennen van mijn Heer Jezus Christus gaat alles te boven**. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het **erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem**, niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het ge-



# Kruis, dood en verrijzenis

loof in Christus, de gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. **Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding, en Zijn lijden delen, door als Hem te worden in Zijn sterven, om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de dood.**" (Phil 3,8-11)

Daarom is voor St. Paulus de beste manier om Christus te kennen, de identificering met de Gekruisigde Christus, de Heer die dienaar werd. (cf. Joh 13, 5-9. 12-17). Lijden is de WEG om de kracht van de verrijzenis van de Heer te kennen.

Na de ervaring van deze waarheid, durft hij het volgende zeggen: "Broeders en zusters, **volg mij** na, en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. (Fil. 3, 17-18). Dus doorheen de geschiedenis hebben velen getuigd over de kracht van de verrijzenis en gingen vreugdevol naar de guillotine, terwijl ze de lof zongen van God.

Toen Jezus werd ondervraagd over zijn autoriteit en om een teken te geven aan de Joden, antwoordde Hij: "breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen." Toen zeiden de Joden: "aan deze tempel is 46 jaar gebouwd, en Gij zult hem in drie dagen herbouwen?" Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Nadat Hij uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had; en **zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus had gesproken.** (Joh. 2, 19-22).

Daarom is Zijn verrijzenis het grootste en laatste teken dat Hij waarlijk de Zoon van God is. De martelaren van Christus wisten dat lijden en dood de HANDEN van LIEFDE waren; zij wisten dat het de VU-



RIGE AANRAKING was, die hen naar het beeld van Jezus zuiverde en vormde. "De hand van God drukt niet terneer of weegt op de ziel, maar raakt deze enkel aan, genadig, want het doel van God is om de ziel gunsten te verlenen en niet haar te kastijden." (H. Johannes van het Kruis, De Donkere Nacht, Boek II, 5, 7).

Zij wisten dat lijden een donker graf was dat leven brengt naar licht. God staat de ziel toe moeilijkheden te ondergaan "om deze te vernieuwen en te vergoddelijken", door de gewoonten en eigenschappen van de oude mens, die hier sterk aan gehecht en toe aangetrokken is, af te nemen . . . "Het is passend dat de ziel in dit graf van de donkere dood de spirituele verrijzenis bereikt waarop het hoopt." (ibid. 6, 1). Jezus ging altijd wel doende rond. (cfr. Hand. 10, 38). Zoals het evangelie vertelt, Hij ging weldoende rond omdat Hij wonderen deed en het geloof verspreidde en verdiepte bij de mensen. Luisteren wij naar de H. Johannes van het Kruis: ". . . opdat Zijn discipelen niet zonder verdienste zouden gaan door



# Kruis, dood en verrijzenis

een tastbaar bewijs van Zijn opstanding, deed Hij veel dingen om hun geloof te bevorderen voordat ze Hem zagen. Maria Magdalena zag eerst het lege graf, en na dien vertelden de engelen haar over de verrijzenis zodat zij zou geloven vóór zij gezien had. Zoals St. Paulus zegt: geloof komt door de prediking. (Rom. 10, 17). En hoewel ze Hem zag, leek Hij slechts een gewone mens, die door de warmte van Zijn aanwezigheid haar geloof, dat zij nog niet ten volle kende, kon versterken. (Mt. 28, 1-6; Lc. 24, 4-6; Joh. 20, 15). En eerst werden de vrouwen gezonden om het aan de leerlingen te vertellen; vervolgens gingen deze leerlingen naar het graf zien. (Mt. 28, 7). En zo pratend onderweg naar Emmaüs met twee van Zijn volgelingen, ontvlamde Hij hun harten met geloof vóór dat zij zagen. (Lc. 24, 15-32). Tenslotte berispte Hij al Zijn leerlingen omdat zij hadden geweigerd diegenen te geloven, die hen verteld hadden over Zijn verrijzenis. (Mc. 16,14). En terwijl Hij zei aan St Thomas dat zij gezegend zijn, die geloven zonder te zien, berispte Hij hem om eerst Zijn wonden te willen aanraken, en dan pas te zien. (Joh. 20, 25-29).

Het is niet Gods' wil dat mirakelen moeten gebeuren; wanneer Hij er bewerkt doet Hij dit niet uit noodzaak. Daarom berispt Hij de farizeeën omdat zij weigerden te geloven zonder tekens: als gij *geen tekenen en wonderen ziet, gelooft gij niet.* (Joh. 4, 48). **Dezen dus, die genieten van bovennatuurlijke daden, hebben een groot gebrek aan geloof.**" (H. Johannes van het Kruis, De bestijging van de berg Carmel, Boek III, 31, 8c-9). Het is hier, als katholieke Christenen, dat wij

moeten nadenken over de zin van geloof en de betekenis van verrijzenis en hun relevantie. Wij moeten opgevoed worden in het ware geloof. Laat ons de woorden van St. Paulus herinneren: **"Velen leven als vijanden van het Kruis van Christus;** ik heb u dikwijls over hen verteld, en nu vertel ik u zelfs in tranen. Hun einde is hun ondergang, hun buik is hun god; in hun schande stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. **Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan Zich te onderwerpen."** (Phil. 3, 18-21) Vandaag trekken vele katholieke en niet-katholieke herders de mensen naar mirakelen bij hun preken, in plaats van de gelovigen te onderwijzen met authentiek geloof, dat de bekoringen en aanvallen allerhande kan weerstaan. (cfr. Joh. 21, 15-17; Mt. 7, 24-27). Zoals de blindgeborene het zicht ontving door de aanraking van Jezus, moge zo de Verrezen Heer onze ogen van het geloof openen en ons helpen alles te zien met de Verrezen blik. Mogen wij 'geplant zijn in Jezus Christus' zoals St. Augustinus zegt en wandelen in het licht van Pasen. (cfr. Joh. 9 & Rom. 13, 13-14)

**P. Perianayagam OCD, Trichy, India.**

# Uit de Wereldkerk

## Tekorten

Afrika - De graanprijzen stijgen door de oorlog in Oekraïne.



Tarwe wordt momenteel op de Chicago Commodity Exchange verhandeld tegen de hoogste prijs sinds 2008. Rusland en Oekraïne behoren tot de grootste graanexporteurs ter wereld. Onder de importerende landen zijn verschillende Afrikaanse landen die de gevolgen van de hogere prijzen al voelen. De bisschoppen van Boerkina Faso en Niger zijn bezorgd over de veiligheidssituatie en de stijgende voedselprijzen. Rusland en Oekraïne hadden samen een wereldmarktaandeel van meer dan 25%. Langduriger gevechten zouden een mogelijke impact hebben op oogsten, toegang tot havens en graanopslag-faciliteiten, transport- en verzekeringskosten en het voorjaarsplantseizoen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft voedselzekerheid al bovenaan de agenda gezet van veel landen in het

Midden-Oosten en Afrika, aangezien 70% van de Russische tarwe-export bestemd is voor deze regio van de wereld. Egypte importeerde bijvoorbeeld meer dan tweederde van zijn totale tarwe-import uit Rusland en Oekraïne. Libië importeerde 43% van zijn totale tarweconsumptie uit Oekraïne en Kenia importeerde het equivalent van 75% van zijn tarwe uit Oekraïne en Rusland.

Voor Rusland zijn de belangrijkste Afrikaanse invoerlanden Egypte, dat goed is voor bijna de helft van de invoer, gevolgd door Soedan, Nigeria, Tanzania, Algerije, Kenia en Zuid-Afrika.

Oekraïne exporteerde ongeveer 48% tarwe, 31% maïs en de resterende percentages zonnebloem-olie, gerst en sojabonen. De kosten van meststoffen stijgen ook. De Keniaanse minister van Landbouw legde in het parlement uit dat Kenia het grootste deel van zijn kunstmest betreft uit Rusland en China en dat de aanhoudende oorlog de prijzen zou kunnen opdrijven als boeren

geen subsidies krijgen. **(AIF)**

## Uitbuiting

Bangui/Centraal-Afrikaanse Republiek



– “De uitbuiting en vernietiging van ons ecosysteem is verschrikkelijk”, betreuren de bisschoppen van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

In deze context hekelen ze vooral de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van hun land door ‘buitenlandse bedrijven met de medeplichtigheid van onze eigen landgenoten’. Daarom vragen ze dringend om ‘transparantie in de overeenkomsten tussen de Centraal-Afrikaanse Republiek en buitenlandse partners en landen’. De ongecontroleerde exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt ook bevorderd door de crisis van morele waarden, zoals ‘corruptie, illegale verrijking, wanbeheer, incompetentie en gebrek aan professionele ethiek in sommige staatsdien-

## Uit de Wereldkerk

sten, ambtsmisbruik en onrechtvaardigheid. Dit zijn allemaal symptomen die de crisis van morele waarden illustreren'.

De bisschoppen klagen ook aan dat 'kinderen worden uitgebuit door volwassenen die misbruik maken van hun naïviteit en ze seksueel misbruiken, waardoor hun jeugd en toekomst in gevaar komen'.

Naast goud, diamanten en hout, de meest geëxploiteerde hulpbronnen, is de Centraal-Afrikaanse Republiek rijk aan cassiteriet, ijzer, mangaan, koper en de zogenaamde zeldzame aardmetalen, die onmisbaar zijn voor de digitale en 'groene' economie. (AIF)

### TBC en Zwanger

Saimon is een 26-jarige patiënt van mij die voor de vijfde keer wordt behandeld voor tuberculose. Nu heeft de bacil een bot in haar been geraakt en zich verspreid naar een lymfeklier. De behandeling is lang en veeleisend. Maar het le-



ven heeft altijd verrassingen in petto: en door mooi en vruchtbaar te zijn, geeft het altijd tekenen van positiviteit. Saimon werd juist tijdens de therapie zwanger en besloot de baby te houden, ondanks het feit dat alle artsen hier in Bangladesh zeggen dat men beter kan aborteren als vrouwen zwanger worden tijdens de behandeling. Zes maanden geleden werd een prachtige jongen geboren, haar derde kind, de enige die echt goed gebouwd en mollig is. Tuberculose - en ook lepra - zijn altijd beschouwd als ziekten van armoede en ondervoeding. In feite is het immuunsysteem van mensen niet in staat om te reageren op de bacil-infectie en produceert het geen antilichamen die het lichaam kunnen beschermen, waardoor de ziekte zich ontwikkelt. Bangladesh wordt nog steeds beschouwd als endemisch voor tuberculose en de situatie met betrekking tot lepra wordt geëvalueerd. Ondanks de verwachtingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)



heeft het land te maken met een toename van het aantal gevallen. De nieuwe gevallen komen bovenop de oude patiënten die, hoewel ze nu genezen zijn van de ziekte, nog steeds last hebben van aanverwante complicaties: zweren en reacties. Ons ziekenhuis, het Damian Ziekenhuis, is het enige ziekenhuis in de hele zuidwestelijke regio van het land dat hulp biedt aan deze patiënten.

**PIME**

**Roberta Pignone**

**'Vertel een krokodil niet dat hij lelijk is totdat je de rivier bent overgestoken.'**

*Uit Afrika*

# Jongeren & missie Een groot wonder!



De kleine Teresa Ngoc Hoa kan niet spreken!

## Een groot wonder!

Niet kunnen spreken is een ernstig obstakel bij elk menselijk contact; veroorzaakt grote moeilijkheden in het leven en is een grote bezorgdheid voor de naaste familie. Dit artikel is de geschiedenis van de kleine Teresa Ngoc Hoa (= bloem), mijn achterkleinnichtje. Het meisje heeft een grote genade ontvangen door tussenkomst van de Zalige Maria Theresia Ledóchowska.

Dit is de vrucht van het geloof en het volhardend gebed, dat het barmhartige hart raakt van Hem die alles kan.

De kleine Teresa Ngoc Hoa is geboren op 20 december 2018 in Hanoi, Vietnam. Zij was anders dan de andere kindjes tussen 18 en 24 maanden omdat ze nog

geen woordjes kon zeggen. Met 3,5 jaar sprak zij nog niet. Daarop brachten haar ouders haar naar het ziekenhuis voor onderzoeken, behandeling en om specialisten te raadplegen; doch de resultaten bleven ongewijzigd. De tijd verstreek, iedereen in huis hoopte dat zij op een dag op haar mama of papa zou roepen, maar dat gebeurde niet! De hele familie was erg bezorgd.

Wanneer ik mijn familie bezocht, kwamen mijn neefjes en nichtjes toegelopen vol liefde en blijdschap. Maar ik merkte op dat Teresa Ngoc Hoa dit niet kon doen omdat ze niet kon spreken, ondanks dat ik begreep dat ze wilde kunnen spreken zoals de anderen.

Dit schouwspel deed mij veel verdriet. Ik hield veel van haar en in gedachten was

## Jongeren & missie Een groot wonder!

ik erg met haar toekomst begaan: deze zou moeilijk zijn omdat ze niet kon spreken.

Dit medelijden deed mij mijn toevlucht nemen naar de machtige tussenkomst van onze zalige stichteres, die ik erg bewonderde. De zalige Maria Theresia Ledóchowska, die, toen ze nog leefde, de slaven van Afrika hielp en bevrijdde zodat ze waardig konden leven. Daarom was ik vast overtuigd dat zij ook mijn achternichtje zou helpen en bevrijden van het niet kunnen spreken. Ik bad veel en bijzonder tijdens de noveen die wij iedere maand bidden voor de tussenkomst van de Zalige Moeder Stichteres. Ik vertrouwde Ngoc Hoa aan haar toe in de hoop dat zij haar zou genezen.



Dankzij de voorbede van onze Stichteres kan Teresa nu wel spreken!



Haar overgroot tante, Zr. Anna Kiem Thi Nguyen, die aanhoudend voor haar gebeden heeft bij het graf van onze Zalige Maria Theresia Ledóchowska.

# Jongeren & missie Een groot wonder!

Vóór ik Vietnam verliet om mij naar ons Generaalat in Rome te begeven, bezocht ik mijn familie om afscheid te nemen. Heel mijn familie bad verder voor ons allen, maar bijzonder voor de kleine Ngoc Hoa, zodat zij zou kunnen praten. Ik aanvaardde een gift en ik beloofde te bidden. Op zaterdag 23 juli 2022 verliet ik ons vaderland per vliegtuig naar ons Moederhuis van de Congregatie van de Missiezusters van de Heilige Petrus Claver te Rome. Bij onze aankomst stonden onze medezusters mij en de drie andere zusters uit Vietnam met veel warmte en zusterlijke genegenheid op te wachten: wij waren heel gelukkig daarom. Wij gingen eerst naar de kapel om God te groeten en het graf van de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, dat zich eveneens in deze kapel bevindt. Het eerste bezoek aan het graf van onze zalige Moeder heeft een onuitwisbaar merkteken nagelaten in mijn ziel, zoveel emotie, die moeilijk te beschrijven is met woorden. En op dat ogenblik ben ik eveneens niet vergeten de belofte na te komen, die ik gedaan had aan mijn familie: ik heb met mijn eenvoudig geloof bij de Zalige gebeden voor de kleine Teresa Ngoc Hoa. Ik ben overtuigd dat geloof en volharding in het gebed de meest efficiënte voorwaarden zijn om vruchten voort te brengen. Elke dag ging ik naar haar graf om te bidden.

De woorden van Jezus, Die zegt: "vraagt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en men zal u open doen", zijn werkelijk voor mijn familie in vervulling gegaan.



Zr. Anna SSPC

**Op 13 september 2022 heeft mijn familie vanuit Vietnam mij gebeld om mij het blijde nieuws mee te delen: Ngoc Hoa kon praten!** Mijn hart is vol van onbeschrijflijke vreugde.

Ik weet enkel dat ik samen met mijn familie nederig het hoofd buig om God te danken en ik druk mijn dankbaarheid uit aan onze zalige Moeder, omdat, dankzij haar tussenkomst, God medelijden had met mijn familie. Nu zijn al de zorgen voor Teresa Ngoc Hoa opgelost, en maken plaats voor immens geluk, met geen pen te beschrijven. Tegenwoordig gaat Teresa Ngoc Hoa naar een tweetaalige school in Vietnam, zoals veel andere kinderen. Zij spreekt nu niet alleen haar moedertaal, het Vietnamees, maar ook erg goed Engels.

**Zr. Anna Kiem Thi Nguyen, SSPC**

**'Kauw goed als je eet,  
denk voordat je spreekt.'**

(Doe geen domme dingen.  
Denk na voordat je iets doet.)

**Uit Vietnam**

## 32 jaar Christus verkondigen



Zusters Ursulinen van Somasci.

De zusters Ursulinen van Somasci, volgens het voorbeeld van onze stichteressen zalige Caterina en Moeder Giuditta Cittadini, zetten zich volledig in als apostolische opvoedsters om Christus te verkondigen aan ieder, die God op hun weg zendt als kostbare parels om geliefd te zijn en te worden opgevoed tot verantwoordelijke burgers in hun familie, in de maatschappij, in de wereld en uiteindelijk tot burgers van de hemel.

Eén van de voornaamste apostolaten van de Ursulinen in San Pedro, Laguna is de catechese-opdracht iedere zondag. Dit gebeurt van 10.00 tot 11.30 in het klooster van de Ursulinen. De pastorale opdracht begint om

08.30 met de Eucharistieviering in bijzijn van de kinderen van de catechese en hun familie, afkomstig van verschillende plaatsen in de buurt San Antonio. De christelijke opvoeding en geloofsvorming, die begon 32 jaar geleden met zeven kinderen onder een mangoboom, is gegroeid tot 650 kinderen vandaag, die regelmatig iedere zondag religieuze vorming krijgen. De Zusters Ursulinen doen dit samen met vrijwilligers. Zij voeden door middel van jeugd-catechese, kinderen en adolescenten op tot het katholiek geloof.

Onze kinderen komen uit de afgelegen gebieden van de buurt van San Antonio, en hebben geen mogelijkheid van openbaar vervoer en moeten

## 32 jaar Christus verkondigen

daarom te voet naar de Zondagsmis komen, waarna ze catechismuslessen hebben. Na de H. Mis geven we een zeer eenvoudige maaltijd aan de kinderen, die klaargemaakt wordt door de vrijwilligersmoeders; zo kunnen de kinderen de catecheseles bijwonen. Zonder deze maaltijd zouden ze niet in staat zijn het onderricht te volgen omdat ze honger hebben.

De kinderen van 5 – 16 jaar worden door de Zusters Ursulinen opgevangen



in verschillende groepen; gestart wordt met eenvoudige basis-catechese als voorbereiding op het sacrament van de biecht, de eerste communie en het



Het is altijd een drukte van belang.



## 32 jaar Christus verkondigen

vormsel. Na deze voorbereiding worden sommige jongeren zelf catechist en dan worden ze opgeleid om de zusters te helpen in hun missie om Christus uit te dragen met liefde en vreugde.

Catechese-vorming voorzien is de meest dringende nood in ons missiecentrum omdat het het enige middel is waarmee ons volk de mogelijkheid heeft het katholiek geloof te leren kennen. Als we geen gebruik maken van deze mogelijkheid, dan zullen andere religieuze secten de huizen bezoeken en over hun geloof spreken en zelfs materiële dingen schenken aan de gezinnen om hen aan te trekken. Daarom is onze uitdaging groot om alles te doen om Christus te verkondigen tot de verste, tot de laatste en tot de meest afgedwaalde. De Zusters Ursulinen

geloven dat christelijke vorming en opvoeding van de kinderen, de jeugd en hun familie, de radicale weg van evangelisatie en zelf geëvangeliiseerd worden is in onze moderne wereld.

Wij drukken onze bijzondere dank uit aan de Zusters van de H. Petrus Claver en aan al hun weldoeners. U heeft uw gulle hand naar ons uitgestrekt en uw liefdevol hart geopend en zo de mensen geraakt. U hebt ons niet gezien, maar U gelooft dat 'zalig zijn die geloven zonder te zien'. Dank U Zusters. Dank U vrienden en weldoeners. Wij delen dezelfde visie en missie, die is

**'in Christus zijn  
zódat Christus in allen is'.**

**Zusters Ursulinen van Somasci,  
San Pedro, Laguna, in de Filippijnen.**



Zonder een maaltijd zouden ze niet in staat zijn de catechese te volgen . . .

# Noden & aanvragen

Kunt u ons helpen met het restaureren van onze kerk? Het betreft de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Parochie waar ongeveer 130 families kerken. In het jaar 2025 vieren we het 50ste jubileum jaar. De Parochie met het kerkgebouw is opgericht in 1975 door P. Laborde MEP Missionaris.

De kerk heeft dringend een opknopbeurt nodig zowel van binnen als ook aan de buitenkant.

Ook is behoefte aan een pad naar de kerk toe. Omdat veel mensen van ver komen en afstanden van 3 à 5 kilometer afleggen is ook een toilet nodig.

De facelift van de kerk wordt geschat op ongeveer 11.400 euro. Een klein deel ervan proberen we zelf bij elkaar te krijgen. De lokale bevolking is zeer arm maar zij hebben beloofd met hardarbeit mee te helpen.

De aanbevelingsbrief van mijn bisschop van Ootacamund, Mgr. Dr. A. Amalraj, is bijgevoegd.

**Pastoor A.P. Benedict, Onze Lieve Vrouw van Lourdes Parochie, Indunagar, Ootacamund, India.**

‘Pastoor Benedict is een priester van ons bisdom sinds 1986. Hij is zeer bewogen met zijn parochianen die hij al 37 jaren dient, ook op sociaal gebied.’

**Mgr. Dr. A. Amalraj, bisschop van Ootacamund.**



De op te knappen kerk in Indunagar, India.

Er is bijna niemand die  
niet af en toe de  
beschuldigende stem hoort:  
dit is jouw schuld!  
Deze stem maakt je ziek als  
hij niet wordt bereikt  
en verlost door de stem  
van vergeving.

*Pater Peter Hinsen SAC*

## In maart 2024 vieren we:

- 19. H. Jozef
- 24. Palmzondag
- 28. Witte donderdag
- 29. Goede Vrijdag
- 30. Stille Zaterdag
- 31. Eerste Paasdag

## In april 2024 vieren we:

- 1. Tweede Paasdag
- 7. Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
- 8. Aankondiging van de Heer
- 26. Moeder van Goede Raad

## Gebedsverhoringen Zalige Maria Theresia Ledóchowska:

Ik heb je een donatie overgemaakt als dank voor de gebedsverhoring op voorspraak van de zalige Maria Theresia Ledóchowska. J.B.

Bij de voorpagina: Missionaris in Centraal Afrika. Foto Kristof. 'Doe dit tot mijn gedachtenis' 1 Korinthe 11:23-26

Bij de achterpagina: Symbool Eucharistie.

Laat ons bidden voor onze overledenen

Dhr. N.P.J.M. Baas - BUNDE  
Dhr. C.J. Castelijns - HAPERT  
Dhr. en Mvr. J. Wauben-van Deurzen - GUTTECOVEN  
Dhr. Dr. Th.A.M. van der Horst - s-GRAVENHAGE  
Dhr. E.J.M. en Mvr. M.J.G. Kickken-Crutzen - KLIMMEN  
Mvr. C.A.H. Doppen-Lelivelt - LICHTENVOORDE  
Dhr. G.P.M. Reemers - RIPS  
Dhr. H. Gerrickens - SPAUBEEK  
Dhr. W. en Mvr. Demandt - URMOND  
Mvr. C.G.M. van der Poel - ULVENHOUT  
Dhr. J.T.D. Veldman - VOERENDAAL





Jezus geeft zich aan ons,  
onder de gedaante  
van brood en wijn.