

Echo uit Afrika en andere werelddelen



91° JAARGANG • NUMMER 4
juli - augustus 2024
TWEEMAANDELIJKS

Echo uit Afrika en andere werelddelen is een tweemaandelijks missietijdschrift uitgegeven door de
Missiezusters van St. Petrus Claver
Bouillonstraat 4 – 6211 LH Maastricht

Telefoon: 043 – 3212158
ING Bank: NL47 INGB 0001 0415 36

Abonnement € 10,-
Steunabonnement € 15,-

E.mail: info@stpetrusclaver.nl
Web-site: stpetrusclaver.nl

Voor België
Postrekening: BE33 0000 9608 3146
BIC: BPOTBEBIXX

ANBI instelling

Pauselijke gebed intenties

Augustus 2024:

Voor de politieke leiders Bidden wij dat de politieke leiders ten dienste staan van hun volk, zich inzetten voor de integrale menselijke ontwikkeling en het algemeen welzijn, zich bekommeren om degenen die hun baan hebben verloren en voorrang geven aan de armsten.

September 2024:

Voor de schreeuw van de aarde Bidden wij dat ieder van ons met zijn hart luistert naar de schreeuw van de aarde en naar de slachtoffers van natuurrampen en klimaatverandering, en zich persoonlijk engageert voor de wereld waarin we leven.



Onze huidige junioren-zusters tijdens een bezinning- en studiesamenkomst.

Het missionair genie van de vrouw

Zuster Monica Jamnes Garcia

De aanwezigheid van de Godgewijde vrouw in de missie-wereld is onvervangbaar, sinds elke vrouw, door haar natuur, geroepen is om zich te geven aan de anderen en om het leven door te geven. Er zijn duizenden vrouwen met buitengewoon talent, inzet en creativiteit die zich volledig inzetten om het evangelie te dragen naar ieder deel van de wereld. Gevoelig, open van geest en genereus om anderen te helpen om “geboren of herboren te worden in het geloof”, om hoop te brengen en een beter leven op te bouwen; zij verbinden de vrouwelijke fijngevoeligheid met de mannelijke kracht in totale vergetelheid van zichzelf, enkel levend voor God en voor de anderen, zoals de brieven van zuster Monica en zuster Rosy Theresa getuigen, die wij hier vermelden.

Jezus uitdragen naar de meest afgelegen streken

Beminde vrienden! Ik groet u hartelijk vanuit het verre Ecuador. Sinds vijf jaar spitst ons apostolaat zich toe op de vorming van de christelijke gemeen-



schappen van dit gebied, volgens het pastoraal plan van de Ecuatoriaanse kerk. Wij voelen duidelijk dat het God is, die ons apostolaat leidt, omdat van Hem de kracht en de genade komt, die wij nodig hebben voor de vorming van de parochiale groepen, zodat de Blijde Boodschap van Jezus de kleine gemeenschappen, de parochies en de vicariaten in het hele land bereikt. In het merendeel van de dorpen ontstaan nu de eerste christelijke gemeenschappen. Wij begeleiden hen op hun eerste stappen op de weg van het geloof, die gebaseerd is op het woord van God, op de voorschriften van de kerk en op de zoektocht naar de tegenwoordigheid



Het missionair genie van de vrouw



Zr. Monica: een vrouw heeft vaak gemakkelijk sociale contacten.

van God in de schepping. Om de verschillende plaatsen te bereiken moeten wij vaak vele kilometers afleggen met de auto of reizen met de motorboot of met eenvoudige vloten, maar er zijn ook plaatsen die we enkel te voet kunnen bereiken. Het is een echt avontuur! Maar wij zijn zeker dat Jezus met ons mee stapt en vele malen zijn wij het die Hém in de eucharistie dragen naar meer afgelegen gemeenschappen. Wanneer wij de vormingsontmoetingen met de leider van de toekomstige gemeenschap beëindigd hebben, vertrekken wij naar een nieuwe plaats. Vaak gaat het om plaatsen waar al 10 jaar geen missionaris is geweest. Wanneer wij dit vernemen, ontluikt in ons hart

de vlam van onze liefde voor Jezus en voor de opdracht die Hij ons heeft toevertrouwd. Niet zelden laat de Heer ons de vruchten van ons apostolaat smaken: nieuwe priesterroepingen, nieuwe religieuzen en leken, die de rol van catechist of leider van de plaatselijke gemeenschap op zich nemen. Geliefde vrienden! U bent ook aanwezig op onze weg van evangelisatie in Ecuador. Zonder uw geestelijke en materiële steun zouden wij er niet in slagen om vele mensen te bereiken. Zij zien uit om de Heer Jezus te leren kennen. Wij danken U uit het diepst van ons hart!

ECUADOR



Missionarissen danken



Zr. Hong Duyen met enkele bevoorrechte jongeren die nu kunnen studeren.

Lieve zusters, heel hartelijk dank voor uw gift voor de jongeren en kinderen die wij dankzij uw steun kunnen laten studeren. Eén voorbeeld van een brief is bijgevoegd waarin Nhu Nguyen Quynh u bedankt voor de studiebeurs. Ik ben ook zo blij dat ik met uw bijdragen deze kinderen kan laten studeren. U helpt zo mee aan een betere toekomst voor deze kinderen en jongeren. Voor hen is dat een mogelijkheid om aan de armoede te ontsnappen.

Moge God uw gulheid belonen.

**Zr. Hong Duyen,
bisdom Bac Ninh,
Vietnam.**

**‘Wie een nood ziet
en wacht tot hij om hulp
gevraagd wordt,
is even slecht als
die hulp weigert.’**

Dante Alighieri

Missionarissen danken

Beste weldoeners,
Mag ik me eerst even voorstellen.
Ik ben Maria Nguyen Quynh Nhu, een leerling uit groep 12, één van de gelukkige leerlingen die uw steun voor ons onderwijs heeft ontvangen. Ik ben zo dankbaar en namens iedereen die van uw vriendelijkheid profiteert, danken wij u uit het diepste van onze harten voor uw liefde en vriendelijkheid. Uw steun helpt ieder van ons een kans te krijgen om onze droom na te jagen, om een betere toekomst te hebben. Het is een grote en medelevende zorg die u ons hebt getoond om ons hoop te geven dat we er niet alleen voor staan. Er zijn goede mensen zoals jullie die ons begeleiden op onze reis. Blijf ons alstublieft helpen. We vragen nederig Gods zegeningen en genaden over u en al uw dierbaren.

Met liefde en dankbaarheid,
Nhu, Nguyen Quynh Nhu

Liefste Moeder, Liefste Zusters allemaal, Vrede en alle goeds van de verzen Heer!
We willen graag onze dankbaarheid uiten voor alles wat de Heer voor ons heeft gedaan, via u.
We zijn erg ontroerd door de grote gift die u ons stuurde voor de bouw van de omheining van ons klooster.
Moge de Heer u bovenmate belonen.
Wees verzekerd van onze nabijheid in gebed, voor alle intenties die u ons hebt toevertrouwd, en we zullen altijd in nauwe verbondenheid blijven.



Het meisje Nhu, die de brief geschreven heeft.

Missionarissen danken



De zusters Clarissen uit Rwanda zijn zeer dankbaar.

Bijgevoegd is het ondertekende document dat u ons vroeg te sturen zodra we de grote gift ontvangen hebben. Hartelijk dank, in gemeenschap van gebed,

Uw Zusters Clarissen van het Klooster Mater Dei, Bisdom Byumba - Rwanda

**Zr Maria Regina IBYISHAKA osc,
Verantwoordelijke**

Het bestuur van de St. Francis Hamba-le School is erg gelukkig met uw steun voor de aanschaf van voedsel. Uw bijdrage maakt ons in staat een lunch aan alle leerlingen te geven. De leerprestaties zullen zeker beter zijn.

**Zr. Linet Ijai, Hoofd van de school,
Maragoli, Kenia.**



Elke dag een maaltijd, vraagt wel wat organisatie.

Jongeren & missie: Rijst en eieren

Zuster Rosy Theresa



Foto B. Najbar.

Lieve vrienden! Onze gemeenschap van de Zusters Ursulinen in Mpandangindo, in Tanzania, is sinds enige tijd druk bezig met een opvoedingsproject en een gezondheidscentrum voor kinderen. Wij trachten uniformen te geven en schoolmateriaal: vooral aan die kinderen die tot nu toe nog niet naar school konden gaan. Wij weten echter dat deze laatsten niet regelmatig naar school zullen gaan. Om het motief van hun spijbelen te onderscheppen, zijn wij begonnen om op school aan de kinderen éénmaal per week, een eenvoudige maaltijd van rijst en eierpasta te geven. Het werd een groot succes! Hun aanwezigheid is onverwachts regelm-

tig geworden! Vele kinderen hebben ons ook toevertrouwd dat het de eerste keer was dat ze een ei hebben gegeten. Het project heeft onze verwachtingen ver overtroffen, omdat het verder vertellen door onze kleine leerlingen andere ouders gestimuleerd heeft om hun kinderen ook naar school te sturen. Zo heeft onze school zich langzamerhand gevuld met gelukkige kinderen, die er naar uitkeken om te studeren en te spelen. Door dit initiatief is anderzijds ook de vrouw, die aangesteld is als kokkin, zeer gelukkig geworden, nu zij, dankzij dit werk, een bron van inkomsten heeft gekregen: zij dankt en bidt voor al diegenen, die vrijgevig de realisatie van het schoolproject hebben mogelijk gemaakt. Het goede dat zich langzaam voltrekt ten voordele van de plaatselijke bevolking en vooral van de kinderen, die eindelijk naar school kunnen gaan, vervult ons van vreugde. Zuster Rosy en Zuster Salome, die meer direct betrokken zijn met het project, waken op de correcte realisatie. Ze zijn ook gestimuleerd omwille van de dankbaarheid van de ouders ten opzichte van al de weldoeners die het mogelijk gemaakt hebben. Zij waarderen de hulp, waarvan hun kinderen genieten, zowel voor de maaltijden als voor de schooluniformen, die verplicht zijn om naar school te kunnen gaan. Dus, dankzij uw vrijgevigheid kan ook de jongere generatie van de inwoners van Mpandangindo in Tanzania genieten van het fundamenteel recht op onderwijs.

Van het evangelie getuigen door het dagelijks leven

Margherita Tomazewska

Het evangelie van Christus verkondigen met woorden en te getuigen door het te beleven zijn de twee middelen waarop evangeliseren gebaseerd is. Beide ontstaan door een persoonlijke ontmoeting met Christus en door een authentieke geloofservaring.

De wereld van vandaag heeft steeds meer nood aan Christus en Zijn evangelie. Het is niet meer alleen Afrika, dat om hulp schreeuwt tot Christus, maar ook andere landen van de wereld, die Christus verlaten hebben: het hoogste goed van het leven. Naar de missies vertrekken is geen gemakkelijk besluit en kan alleen genomen worden na lang en in volledige vrijheid nagedacht en gebeden te hebben. Waarom? Omdat het een zeer grote uitdaging betreft, waarover men zo maar niet kan beslissen, zoals de handelingen van de Apostelen getuigen: "wij kunnen niet zwijgen over wat wij gezien en gehoord hebben". (Hand.4,20). Het is voor ons een 'moeten spreken en getuigen van ons geloof' dat eens werd doorgegeven door de ouders.

Het evangelie verkondigen met het woord

Ik werk al meer dan tien jaar in de missies. Ik heb ondervonden dat men de Blijde Boodschap kan verkondigen op verschillende manieren. Het is heel belangrijk te verkondigen met woorden. Het is nodig tot de mensen te spreken over God, over Zijn barmhartigheid en over Zijn liefde voor ons, zoals het ge-



Margherita Tomazewska al meer dan 10 jaar in Boerkina Faso.

openbaard wordt in de bijbel. Wijzelf moeten iedere dag de woorden van God lezen om het vervolgens aan onze luisteraars uit te leggen in eenvoudige en verstaanbare taal. Het woord van God moet worden verteld aan kinderen en jongeren in de scholen en tijdens de catechese. Het is noodzakelijk om het op de preekstoel te verkondigen, zodat de mensen weten en begrijpen wat echt belangrijk is in het leven.

Op een zuivere manier leven en liefhebben

We mogen echter niet vergeten dat woorden soms abstract kunnen zijn, dor klinken of zelfs nutteloos. Het is inderdaad niet voldoende te vertellen hoe lekker de risotto of de pasta is om

Van het evangelie getuigen door het dagelijks leven

de hongerige te verzadigen. Op een dag vroeg een collega van de school aan haar geestelijke leider wat je moet doen om te getuigen van Jezus aan de anderen. Hij antwoordde: op een goede wijze leven, tonen dat je gelukkig bent en liefhebben; het overige komt dan vanzelf. Ik denk dat dit de beste manier is om Christus te verkondigen in de missies, daar waar de mensen weinig of niets van Hem kennen. Wij kunnen lang tot de mensen spreken, maar als wij niet met ons leven tonen wat wij hebben gezegd met woorden, zullen zij het niet onthouden en nog minder het begrijpen.

Een vreugdevolle getuige zijn

In de missies is het nodig vreugdevolle getuigen van Jezus te zijn om te kunnen tonen dat kind van God zijn, echt gelukkig maakt. Indien wij aan de mensen zeggen dat liegen een kwaad is, moeten

wij tonen dat wijzelf waarheidsgetrouw zijn. Indien wij hen zeggen dat bidden noodzakelijk is, moeten wijzelf mensen van gebed zijn. Het belangrijkste in de missies is de getuigenis, omdat de mensen de woorden vergeten, maar niet het voorbeeld en het getuigen met onze manier van leven vergeten. Anderzijds, het geloof verspreiden aan degenen die geen geloof heeft, is bron van grote vreugde, van een onbeschrijflijk geluk. De missionaire activiteit, gedaan met liefde en voor de Liefde, is een prachtige bloem, waaruit een intense geur vrijkomt door de getuigenis die de missionaris geeft aan Christus om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Ik wens dit geloofsgetuigenis niet alleen aan ons, missionarissen, toe, maar ook aan u, geliefde leken, dat jullie mogen getuigen van Christus in jullie dagelijks leven.

Leke-Missionaris in Boerkina Faso



Uit de Wereldkerk



Wereldmissiedag 2024

Rome (Agenzia Fides)



– Evangelisatie is een onvermoeibare toenadering tot alle mensen om iedereen uit te nodigen voor het banket van de Heer. Het feest van de gelukzaligheid van Zijn koninkrijk, het feest van de definitieve verlossing in het koninkrijk van God, dat begon met de komst van Jezus. Een verlossing waartoe allen zijn uitgenodigd, te beginnen met de armen, zonder iemand uit te sluiten. Dit zijn de bronnen en de redenen van het missionaire werk van de Kerk, waar paus Franciscus dit jaar aan herinnert in zijn boodschap voor Wereldmissiezondag 2024 ontleend aan een vers uit het evangelie van Matteüs: “Gaat heen en nodigt allen uit op het bruiloftsfeest” (vgl. Mt 22,9).

Dit jaar wordt Wereldmissiezondag gevierd

op 20 oktober. Met deze datum in gedachten benadrukt de paus in zijn boodschap het universele en eschatologische perspectief van het apostolische werk van de Kerk voor het heil van alle mensen.

In de tekst bedankt de paus ook de missionarissen die de roep van Christus hebben gevolgd en alles hebben achtergelaten om de Blijde Boodschap ver van huis te brengen naar plaatsen waar mensen het nog niet of pas onlangs hebben ontvangen. De boodschap van de paus bevat talrijke aanbevelingen en impulsen om de dynamiek van het kerkelijk leven op een missionaire manier vorm te geven.

In het bijzonder beveelt paus Franciscus opnieuw aan dat bisdommen over de hele wereld gebruik maken van de dienst van de Pauselijke Missiewerken en herinnert eraan dat de collectes van Wereldmissiedag in alle plaatselijke kerken volledig bestemd zijn voor het Universele Solidariteitsfonds, dat de Pauselijke Vereniging voor de Geloofsverbreiding vervolgens verdeelt in naam

van de paus voor de noden van alle missies van de Kerk. In het jaar dat gewijd is aan gebed, ter voorbereiding op het Heilig Jaar 2025, nodigt de bisschop van Rome iedereen uit om intensiever deel te nemen aan de eucharistie en aan het gebed voor de evangelisatiemissie van de Kerk. En hij herinnert eraan dat de synodale weg die de kerkgemeenschappen van alle continenten samen zijn ingeslagen, in de eerste plaats bedoeld is om de hele Kerk te richten op de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag.

Gianni Valente

Pater De Franceschi



Tien jaar na zijn dood herdenkt de congregatie PIME, pater Giovanni De Franceschi, die op 1 mei 2014 plotseling overleed in Ivoorkust. De herinnering aan hem leeft voort in de harten van degenen die hem hebben gekend: van 1975 tot 2014 was pater Giovanni missionaris op Ivoiriaanse bodem, met korte tussenpozen in Italië. Ter nagedachtenis aan hem is er ook een

Uit de Wereldkerk

boek verschenen met een selectie van honderd Baulé-spreekwoorden uit de meer dan 1.700 die hij met veel geduld heeft verzameld.

“Inculturatie is voor mij een kwestie van liefde”, schreef pater Giovanni, “want men ziet alleen goed met het hart”, zoals de Kleine Prins zei. “Het betekent in de eerste plaats houden van je eigen cultuur en houden van de cultuur van de mensen naar wie je wordt gezonden, wat voor mij het Baulé-volk is. Door de liefde heb ik nieuwe ogen gekregen waarmee ik hun cultuur kan benaderen. Ik heb geprobeerd om mezelf één te maken met de Baulé en mezelf

alles te maken voor alle mensen, zoals Paulus voorstelt. En de eerste stap was om mijzelf tot hun leerling te maken om hun ziel binnen te dringen, door eerst hun taal te leren.”

Hier volgt de herinnering van zuster Valentina:

“Een nederig, eenvoudig, gereserveerd, geduldig persoon. Tien jaar na zijn plotselinge dood schieten me de woorden van pater Giovanni te binnen, zijn preken, zijn aanbevelingen in de verschillende omstandigheden van feesten of verjaardagen die nooit werden gemist. Groot was zijn verlangen dat liefde en eenheid geleefd zouden worden in harmonie met de woorden van Jezus: “Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad” (Joh 15,12). “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad” (Joh 15,9). Hij wist met iedereen relaties aan te knopen: met christenen, moslims, armen en mensen met een andere cultuur.

Tot zijn vele geschriften behoren de verzameling van spreekwoorden in de taal van Baulé en de



bijbelpassages die in de liturgie worden gebruikt om het Woord van God begrijpelijker te maken. Hij dompelde zich onder in de geest en het lichaam van het Baulé-volk dat hij zo liefhad, maar bovenal gezegend was door God. Dit alles kan begrepen worden bij het lezen van het laatste boek dat hij schreef: ‘Het Afrika dat ik liefheb’.

Hij bouwde een kerk gewijd aan heilige Antonius van Padua en andere bouwwerken om christenen te verwelkomen en te verzamelen, hij gaf zijn leven voor zijn Afrikaanse broeders en zusters en ligt nu begraven op Ivoiraanse bodem. Vanuit de hemel blijft hij ons zeker liefhebben en beschermen.

Moge God de Vader hem in zijn goedheid belonen voor al het goede dat hij onder ons heeft gedaan.”

PIME Redactie



Mariale spiritualiteit

Van de Zalige Maria Theresia Ledóchowska

Marta Miazga



Zwarte Madonna

Ik heb de figuur van de zalige Maria Theresia Ledóchowska leren kennen door de missiezusters van de heilige Petrus Claver in Krakow, waarmee ik veel contact heb gehad. Doordat ik haar geschriften gelezen heb, ben ik erg geraakt door haar diepe mariale spiritualiteit. Zo is in mij het verlangen ontstaan om enkele van mijn reflecties met u te delen.

De mariale devotie in het gezin

De kleuter- en kindertijd zijn van groot belang voor de vorming niet alleen van de persoonlijkheid en de psychische

ontwikkeling van ieder persoon, maar ook van de spirituele dimensie. Het fundament van de sterke mariale devotie van Maria Theresia moet daarom gezocht worden, op de eerste plaats, in het gezin waarin ze geboren en opgegroeid is. Maria Theresia is geboren in Oostenrijk op 29 april 1863 van de Poolse graaf Antonius Ledóchowski en de Zwitserse gravin Jozephina Salis Zizers en leefde in een diep christelijke familie. Vooral van haar vader kreeg Maria Theresia de mariale devotie mee. Antonius Ledóchowski had een bijzondere devotie voor Onze Lieve Vrouw van *Jasna Góra*, die door de Polen de Zwarte Madonna genoemd wordt en sinds vele eeuwen onlosmakelijk verbonden is met de Poolse natie. De miraculeuze afbeelding van de *Zwarte Madonna*, herhaaldelijk beschadigd, vooral tijdens de invasie van de Hunsieten in de XIVde eeuw, weerspiegelt in zekere zin de moeilijke historische gebeurtenissen van het Poolse volk. Het gaat om een Middeleeuwse icoon, *hodegetria* genaamd, met rijk symbolisme. Maria, die het kindje Jezus in de armen houdt en met de rechterhand naar Hem wijst, zinnebeeldt dat zij bemiddelt bij haar Goddelijke Zoon. Op 1 april 1656 riep koning Johannes Casimir de Maagd Maria plechtig uit tot Koningin van Polen en Moeder van de natie en van elke Poolse onderdaan. Sindsdien, door al de eeuwen heen, hebben koningen, prinses, bevelhebbers en het hele Poolse volk, vooral in de moei-

Mariale spiritualiteit

lijkste momenten van de geschiedenis, naar Haar gepelgrimeerd om de bescherming af te smeken van de Moeder Gods. Ook vandaag, elk jaar, komen uit alle bisdommen van Polen duizenden pelgrims honderden kilometers te voet, om Haar te ontmoeten bij haar heiligdom op 15 augustus, haar patroonsfeest. Aan de voeten van hun Moeder en Koningin leggen zij hun moeilijkheden en vreugden en danken voor haar moederlijke bescherming. Men kan haast zeggen dat de Poolse Maria-devotie in hun DNA is geschreven. Van kindsbeen af heeft Maria Theresia vaak haar vader gezien in zijn bureau, geknield voor het beeld van de Madonna van Jasna Góra en deze herinnering bleef voor altijd in haar geheugen geprent. Met 16 jaar, tijdens haar eerste reis in Polen, was zij bijzonder geraakt door de Maria-devotie van het Poolse volk. Zij noteert in haar dagboek: "vanuit de trein die de stad Czestochowa doorkruiste, kon je op een heuvel het heiligdom van Jasna Góra, bekend voor haar talrijke mirakelen, onderscheiden. In de wagon kwam er dan een diepe stilte, de passagiers maakten het kruisteken en bleven ingetogen tot wanneer het heiligdom aan ons zicht verdween."

Maria, patroon en raadgeefster van de gemeenschap

Toen M.T. Ledóchowska de gemeenschap van de Heilige Petrus Claver voor de Afrikaanse missie stichtte, koos zij als patrones en beschermster Maria, Moeder van Goede Raad, wiens devo-

tie erg levendig was in de XIXde eeuw. Inderdaad, Paus Pius X voegde de aanroeping 'Maria, Moeder van Goede Raad, bid voor ons' toe in de litanie van Loreto, terwijl Paus Leo XIII het heiligdom van Genazzano, waar zich haar afbeelding bevindt, verhief tot de rang van basiliek. Het was eigenlijk deze laatste paus die akkoord ging met het verzoek van de stichteres, om als patrones van de ontluikende gemeenschap Maria, Moeder van Goede Raad, aan te nemen. Maria Theresia vond dat Maria onder deze naam als patrones, meer aangepast was, omdat de gave van raad speciaal nodig is bij iedere missiëring en voor diegenen die meewerken



Moeder van Goede Raad

Mariale spiritualiteit



Moeder van Afrika

aan de verspreiding van het evangelie. Zij was overtuigd dat Maria sinds het begin voorbestemd was door God om raadgeefster te zijn. Maria Theresia dacht aan het mirakel van de bruiloft van Cana, waarbij Maria was tussengekomen bij haar Zoon, en later, na de Hemelvaart van Jezus naar de hemel, was Maria de eerste raadgeefster van de apostelen, omdat zij naast Jezus had geleefd tijdens Zijn aardse leven, dertig jaren lang, en de apostelen Hem slechts tijdens Zijn verkondiging drie jaar hadden meegemaakt. De zalige onderstreepte bovendien dat de gave van raad ons in staat stelt van een andere invalshoek de werkelijkheid te bekijken, het leert ons om niet enkel ons te rich-

ten op onze lokale kerk, maar om het bevel van Jezus te volgen om het evangelie uit te dragen over de hele wereld.

Maria, koningin van de missies in Afrika

Dankzij de vele contacten met missionarissen in Afrika, kwam Maria Theresia te weten dat het juist de Maria-devotie was die aan het begin van de evangelisatie van het zwarte continent stond. Hoewel de Afrikaanse cultuur de moedercultuur apprecieert als voortbrengster en beschermster van het leven, zijn toch de leefomstandigheden van de Afrikaanse vrouw veel ondergeschikt aan de man. Daarom is het bijzonder belangrijk dat de devotie tot Maria verspreid wordt in Afrika, omdat zo ook, door het voorbeeld van Maria, de Afrikaanse vrouw de waardigheid kan terugwinnen die zij van de Schepper heeft ontvangen. Daarom heeft Maria Theresia Ledóchowska in de talrijke conferenties, die zij hield in de Europese steden, de nadruk gelegd op de rol van Maria in de evangelisatie van Afrika. "Maria", zo sprak ze "is de redder van Afrika" en "de koningin van de missies", omdat Jezus in de wereld gekomen is door Maria en door haar de mensheid wordt gered. Talrijke missionarissen bevestigen een speciale bescherming gekregen te hebben van Maria en vele missieposten in Afrika zijn aan haar toegewijd; anderzijds talrijk zijn de religieuze congregaties die zich stellen onder haar moederlijke bescherming. De Heer Jezus heeft aan

Mariale spiritualiteit



Tuinkapel uit de 16de eeuw in Maria Sorg (bij Salzburg-Oostenrijk)

Zijn moeder een bijzondere zending toevertrouwd en daarom eert de Kerk, ook de Afrikaanse, vanaf het begin, Maria als 'troosteres van de bedrukten' en 'bevrijdster van de gevangenen'. In de XVIIde eeuw bouwde de heilige Vincentius a Paulo, als teken van dankbaarheid aan Maria, in Algerije een basiliek, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Afrika, troosteres der bedrukten. Maria is ook de 'raadvrouw van de belangen van Jezus in Afrika', omdat het precies Zij is die zorg draagt voor de materiële en spirituele behoeften van de missionarissen en nieuwe roepingen steunt. Zalige Maria Theresia Ledóchowska behoort tot dat soort pioniers die als eersten de noodzaak inzagen om hulp te

bieden bij het uitdragen van Christus naar Afrika en Afrika naar Christus, om het zwarte continent, enerzijds af te trekken van de toeneemende islamisering; anderzijds van de verspreiding van het secularisme van ons oude continent, dat steeds meer onverschillig wordt voor de waarden van de christelijke cultuur.

De spiritualiteit van Maria Theresia Ledóchowska draagt dus een bijzondere Mariale stempel. Onze zalige bestempelt zichzelf als 'kind van Maria' – zij droeg

ook haar naam – en aan de moederlijke bescherming van Maria vertrouwde zij haar hele leven toe: wanneer zij haar missiewerk begon en toen zij haar geestelijk werk achterliet aan haar Zusters. Aan de Moeder Gods vertrouwde zij ook de religieuze huizen toe door haar gesticht, waarvan het eerste de naam draagt "Maria Sorg" ("Maria draagt zorg"). Haar vertrouwen in de bescherming van Maria was niet vergeefs en haar voorbeeld zegt ons dat, in gezelschap van de Moeder Gods, wij grootse dingen kunnen bereiken in ons leven.



Arenmadonna in de tuinkapel

Noden & aanvragen



Beste Zuster, ik ben Moeder María Verónica, Missionaris van Jezus, Woord en Slachtoffer, die sinds februari van dit jaar benoemd is tot overste van de Gemeenschap van Patmos de Conalillo, parochie die behoort tot het bisdom Santa Clara, provincie Villa Clara, in Cuba.

Onze congregatie is sinds 2015 in dit gezegende Caribische land en dit tweede missiehuis werd geopend in 2021. We bedienen 8 gemeenschappen; Conalillo, Sierra Morena, San Pedro, La

Sierra, Llabre, San Pablo, La Piedra en Motembo. Zoals in veel parochies in Cuba hebben niet alle gemeenschappen een kapel en is het erg moeilijk, zo niet bijna onmogelijk om een nieuwe te bouwen. Het is hier een optie om een privéhuus om te bouwen tot kapel, natuurlijk met de nodige aanpassingen en voorzieningen, want we moeten er rekening mee houden dat niet alle woningen in goede staat verkeren. Ik doe een beroep op u om ons te helpen met de aankoop van een huis voor de com-



Noden & aanvragen



muniteit van Motembo. Deze gemeenschap heeft een houten huis dat door de jaren heen in verval is geraakt. In dit dorp zijn veel kinderen die heel graag meer over hun geloof willen weten en hun geloof willen beleven en we willen hen graag catechese geven. Ons verzoek is voor de aankoop en renovatie van het pand dat we zullen ombouwen tot een kapel. Indien mogelijk zou ik u willen vragen om ons te helpen met 10.000 dollar.

Ik dank u bij voorbaat voor uw waardevolle hulp. Moge God al jullie liefde belonen in het werk dat jullie doen voor het welzijn van Zijn Koninkrijk.

**Uw Zuster Maria Veronica MJVV,
Overste van het Patmosklooster,
Corralillo, Cuba.**

Ik beveel dit project van harte bij u aan,
De zusters komen op plaatsen waar
niemand komt.

**Mgr. Arturo González, Bisschop
van Santa Clara, Cuba.**



In juli 2024 vieren we:

1. Kostbaar Bloed van onze Heer
6. Zalige Maria Theresia Ledóchowska

In augustus 2024 vieren we:

5. Kerkwijding Basiliek Maria de Meerdere
6. Gedaanteverandering van de Heer
15. H. Maria Tenhemelopneming

Gebedsverhoringen Zalige Maria Theresia Ledóchowska:

Als dank aan Maria Theresia
voor een goede uitslag,
€ 50,-. G. M.-B.

Uit dankbaarheid voor ver-
hoord gebed
€ 50,-. H. W.-S.

Bij de voorpagina: uit Boerkina Faso,
foto S. Pessolano © Archief SSPC

Bij de achterpagina: Enkele van onze jonge zusters (juniores)
tijdens een uitstapje, foto © Archief SSPC

Laat ons bidden voor onze overledenen
Eerw. Pater G.T. van der Beuken, Oblaten van Maria - HULSBERG.
Dhr. Ing. L.H.M. Vaessen – BUNDE
Dhr. F.J. en Mevr. G.P. de Witt-van Delft - HANK
Dhr. Rob Hamers – HEERLEN
Dhr. J.H. van Roij - HEERLEN
Dhr. A. Zeeuw - HEERLEN
Dhr. A.J.H. van Ooteghem – HERTEN
Dhr. P.W.H. Bellemakers – LANDGRAAF
Mvr. Knobens – LANDGRAAF
Dhr. Prof. Dr. J.J.C.B. Bremer - MAASTRICHT
Mvr. M. Douven-Wimmers - MAASTRICHT
Dhr. R. Giltay – MAASTRICHT
Dhr. H.F.J. Heusden - MALDEN
Dhr. K.F. Nickl van Nikelsberg - MIERLO
Mvr. J. Janssen – NEDERWEERT
Dhr. W.P. en Mvr. Lavrijsen - OOST WEST EN MIDDELBEERS
Mvr. E.J.G. Huijnen - ROERMOND
Dhr. A.A.M. de Clercq – RUCPHEN
Mvr. M. Janssen-Wijnen - SCHIMMERT
Mvr. H.J.C. Plettenburg-Galesloot - SITTARD
Dhr. H. Dols - STEIN LB
Dhr. J.H.W. van Aken – ULFT
Dhr. J. en Mvr. G. van Baardwijk-Bruijsters - VLIJMEN
Dhr. J.A.W. Delsing - VOERENDAAL
Dhr. Dr. L.A. Schellekens – VOERENDAAL
Mvr. A.L. Walenberg-Schaap, WAALRE
Dhr. H.E.M. ten Dam - ZIEUWENT





De familiegeest in een religieuze klooster moet zo perfect mogelijk worden gekoesterd, want het zijn niet de banden van vlees en bloed, maar bovennatuurlijke waarden die ons bij elkaar houden.



Een fijne vakantie toegewenst namens ons allen.
Meer tijd voor elkaar
Meer tijd voor God
Meer vrede en rust

Zusters SSPC